



## Pastores Leerhuis Wierden Leviticus onder de Loep met Bart Gijsbertsen

Komend voorjaar staan de vier bijeenkomsten van het Classicale Pastores Leerhuis Wierden onder leiding van Bart Gijsbertsen, emeritus predikant in de PKN uit Kampen. Hij is bekend van onder andere zijn drieluik: *Een heidense uitdaging* (2015), *Van zilveren sporen* (2020) en *Luisteren bij maanlicht* (2019). Over de vier bijeenkomsten schrijft hij het volgende: *“Judaïca bestuderen is één ding. Dat weerslag laten hebben op de christelijke theologie is nog een andere stap. Wat gebeurt er dan met onze dogmatiek, onze exegese, onze prediking en liturgie? (...) Graag deel ik met jullie pogingen van mij hiertoe met teksten uit Leviticus. Ik zie ernaar uit.”*

23 januari

20 februari

27 maart

24 april

De vier bijeenkomsten voorjaar 2023 vinden plaats op maandag in de Geref. Kerk, Spoorstraat 5 (tegenover het station) in Wierden, en is uit alle hoeken van onze classis goed bereikbaar met openbaar vervoer. Aanvang 11.00 uur, om 12.30 uur onderbreken we voor een lunch en om 13.15 uur pakken we de draad weer op, om af te sluiten rond 14.45 uur.

Het leerhuis staat open voor ieder die geïnteresseerd is in de Joods-christelijke dialoog. Kennis van het Hebreeuws is meegenomen, maar niet noodzakelijk. Onkosten per bijeenkomst € 30,-. Aanmelding bij ds. Leon Eigenhuis, [mleigenhuis@gmail.com](mailto:mleigenhuis@gmail.com), tel. 0572-785330

### ***In de afgelopen jaren waren onze begeleiders:***

- ds Bart Trouwborst (profeten en aartsvaders in Tenach en Talmoed)
- dhr Bert Oude Engberink (historie en compositie van de Talmoed)
- rabbijn Jakob de Leeuwe (fragmenten lezen uit Berachot 4a en 12b)
- drs. Dodo van Uden (de Tien Woorden en de Talmoed)
- rabbijn Clary Rooda (kasjroet en duurzaamheid)

meer informatie:

<https://www.kerkenisraelnoord.nl/nieuwsbrief-overijssel-flevoland-2/>

